

## På tur i Bylderup-Bov og Bylderup.

Længde: 5 km

Al færdsel og ophold på veje og stier sker på eget ansvar. Hunde **skal** føres i snor. God tur!

**Turen starter i Bylderup, hvor Surreroj munder ud i Engvej. Gå mod nordøst ad Surreroj og hold til venstre ad græsstien og fortsæt på Bylderup Kirkevej. Drej til venstre ind over den runde P-plads ved kirken og fortsæt ad Æ Slogså sti til Gravløkke**

I 1912 begyndte mergelgravningen i Lund, og der blev anlagt en mergelbane til Søllingvrå, som gik hen over engen fra Gravløkke til Surreroj omtrent ud for 2. stikvej. Dæmningen var lavet af mergel, således den kunne udbringes på de omkringliggende marker efterfølgende. Over Slogsåen var en interimistisk bro.

**Drej til venstre ad sti til Gravløkke. Drej til venstre ad første stikvej. Fortsæt til højre ad sti langs engen. Følg stien til sidste stikvej, drej til højre. Drej til venstre ad stien og derefter til højre ad Mølleengen.** På engen lå Korn og Foderstofforretningen Peder Pedersen. Virksomheden lukkede i 1970'erne. Bygningerne blev fjernet og andelsboligerne opført i 1980'erne.

**Drej til venstre ad Slogsgaden.**

På hjørnet af Tranekærvej og Slogsgaden lå Bylderup-Bovs første hører, Slogsgaden 7. Forretningen lukkede omkring 1980.

**Drej til højre ad Tranekærvej. Fortsæt på stien og drej til venstre på stien bag om Mejeriskoven og fortsæt ad Banevej over jernbanen til Smedeland.**

Bylderup-Bov er en forholdsvis ny by. Før banens indvielse i 1867 eksisterede Bylderup-Bov ikke. Bylderup-Bov var navnet på stationen, som byen, bygget omkring stationen, kom til at hedde. I 1867 bestod byen af 4 bygninger; Den gamle kro (nu Torvet), Slogsgaden 8 samt stationen og et banehus. Med banen kom forretningslivet og håndværkerne til. Senere kom industrien og parcelhusene.

**Drej til højre ad 1. sidevej på Smedeland og fortsæt ad markvejen til Bov Tværvej.**

Bylderup-Bovs industri kvarter passerer. Mejeriet, som ligger nord for banen, var den første industribygning, som blev opført i Bylderup-Bov, 20 år efter banens indvielse.

**Drej til venstre ad Bov Tværvej. Fortsæt ligeud over Bovvej ad Bov Tværvej til Burkal Skolevej drej til højre og straks efter til venstre ind på Åløkke.**

Den gamle landsby Bov passerer. Det fortælles, at Bov oprindeligt bestod af 4 gårde og 4 kådnersteder, samt at den var vokset til 15 beboelser i 1860.

**Fortsæt ligeud ned til engen.**

Til venstre for vejen lå tidligere et renseanlæg. Pladsen benyttes i dag af spejderne. På engen – kaldet Mølleengen - mellem Slogså og renseanlægget - står en bænk, hvor det er muligt at nyde udsigten over Slogsådalen. Det er også herfra kanosejlads på Slogså starter.

Området har tidligere været beboet, da der i forbindelse med udgravning af søen på Mølleengen fandt rester af en skvatmølle. Det er den ældste form for vandmølle, hvor møllehjulet sidder vandret på en lodret akse, som trækker kværnen direkte. Den tilhørte typisk en enkelt gård og kunne bygges ved ret små vandstrømme. Skvatmøllerne blev forbudt ved lov i 1683.

**Gå til venstre over træbroen for enden af markvejen. Følg stien langs med engen gennem Æ Krat.**

Æ Krat er en naturlejrplads beliggende mellem

Spejderhuset og engen. På Æ Krat er to shelters og en tipi samt nogle teltpladser. Der er en bålplads, borde og bænke, som kan benyttes efter aftale med Spejderhuset.

**Følg derefter trampesporet mellem engen og hestemarken. Gå over hestemarken via de 2 klaplåger.**

Det er rideskolen, som benytter marken, der krydses. Vis hensyn til evt. heste.

**Gå gennem læbæltet ud på gangstien og drej til højre. Følg stien og drej igen til højre ved Enggården (asfaltstien) og til venstre ved engen.**

Enggården blev indviet i 1976 og rummer i dag et plejehjem med 28 lejligheder og 1 aflastnings-plads samt et bofællesskab med plads til 8 yngre beboer.

**Følg stien og drej til højre ned over broen.** Stien med broen over Slogsåen, kaldet Kineserbroen, er etableret sidst i 1970'erne i forbindelse med byggeriet af Enggården.

**Fortsæt ad markvejen på Bylderup Vester-mark tilbage til Surreroj**

På turen passeres Engvej 40, som er en af de gamle gårde i Bylderup. Den er flyttet ud efter en brand i 1981. Stuehuset på den gamle gård, Bylderup Kirkevej 6 overlevede branden